

VÄRMLANDS STÖVARKLUBB

Stiftad 1930



Värmlands Stövarklubb bildades vid sammanträde å Stadshotellet i Karlstad den 30.8 1930. Till klubbens förste ordförande valdes bankkamreraren C. O. Gullbrandson, Ekshärad och ingenjör D. Fielding utsågs till sekreterare. Klubbens medlemsförteckning upptog vid starten 14 medlemmar, de flesta boende i norra Värmland. Redan vid detta första sammanträde beslöts hemställa om association med Svenska Kennelklubben genom Svenska Stövarklubben.

Klubbens första jaktprov avhölls de första dagarna i november samma år. Som fullmäktig tjänstgjorde ingenjör Fielding.

Vid klubbens första årsmöte i maj 1931 valdes överste Hjalmar Löfgren, Karlstad, till ordförande. Han var klubbens ordförande intill årsmötet 1942 och är nu sedan många år hedersledamot.

Klubben anordnade sin första utställning i augusti 1931. Som domare tjänstgjorde agronom C. Lewerth. I utställningen deltog

enligt i vår gamla protokollbok införd prislista 19 stövare. I prislistan synes som om hundmaterialet varit mycket gott eller också har domaren varit ovanligt snäll. Av de 19 hundarna tilldelades nämligen icke mindre än 17 första pris och 2 andra pris.

Med undantag för de år Sverige tvingades hålla skärpt militärberedskap har jaktprov anordnats. Antalet i jaktproven deltagande hundar kan icke med säkerhet angivas. Medeltalet under de första 25 åren torde ligga omkring 25 st. De sista åren har dock antalet i jaktproven deltagande hundarna ökat kraftigt. 1960 provades 44 hundar och lika många 1961. Till detta senaste prov var klubben tyvärr nödsakad säga nej till ett 10-tal hundägare, då domare icke kunde anskaffas.

I samband med jaktproven har klubben under de senaste 15 åren anordnat utställningar. Vid dessa utställningar har deltagareantalet varit ca 30. 1960 arrangerades specialutställning i Säffle tillsammans med Värmlands Dreverklubb. Utställningen samlade 70 stövare och 34 drever. 1961 anordnade klubben egen specialutställning i Arvika. Vid denna utställning bedömdes 86 stövare.

Klubbens medlemsantal har varierat starkt under de 30 åren. Under åren 1939—1941 var verksamheten ringa. Under åren 1942—1956 har medlemsantalet stigit sakta men säkert. Efter 1956 har klubben i alla avseenden stabiliserats och har också detta avspeglat sig i kraftigt ökad medlemsstock. Klubbens medlemsförteckning upptar för närvarande 320 medlemmar.

Klubbens ekonomiska ställning har också kunnat konsolideras och klubbens disponibla tillgångar är ca kr 5.000:—.

Antalet godkända bruksprovsdomare boende inom Värmland är f. n. 18 st. Då disponibel tid för domarkåren synes bli alltmer begränsad erfordras en stark ökning av antalet domare.

1936 inbjöd Värmlands Stövarklubb Norsk Harehundklub till stövarmatch om ett av Värmlands Stövarklubb uppsatt vandringspris. Efter uppehåll under krigsåren återupptogs utbytet 1947. 1959 erövrades det uppsatta vandringspriset för alltid av Värmlandsklubben. 1960 kom de norska vännerna igen och uppsatte nytt vandringspris. Det värmländska laget har varit ofint nog hemföra segern såväl 1960 som 1961.

Utbytet mellan de norska och värmländska stövarjägarna har icke endast varit till gagn för våra gemensamma intressen — stö-

varjakten och stövaraveln — utan har också under åren varma vänskapsband knutits.

I samband med årsmötet 1961 celebrerade klubben sin 30-åriga tillvaro med en pampig fest i den nybyggda och pompösa Restaurant Sandgrund, Karlstad. Vid jubileet utdelades klubbens nyinstiftade förtjänstmärke till ett antal medlemmar.

Klubbens ordförande är sedan 1948 distr.chef A. Bergergård, Karlstad. Såväl sekreterare- som kassörsyslan innehas sedan ett antal år av laborant Sven Axelsson, Skived.